

Rejsebeskrivelse nr. 23

Lørdag den 15. december 2018 – Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Morgenen begyndte noget blæsende og overskyet. Temperaturen var 31°C, og lufttrykket var helt oppe på 1040 hPa. Vi tog rygsækken på nakken og læssede løbehjulene i dinghy'en, hvorefter vi sejlede hen til broen ved Yellow Submarine dykkercenteret. Først løb vi hen til Digicel-butikken for at få downloaded den app, som kan vise hvor meget data, der er tilbage, men butikken holdt lukket i dag. Så løb vi hen til Van den Tweel Supermarket, videre til Warehouse Bonaire og til sidst til Top Supermarkedet, men så var der heller ikke mere plads i vores rygsække, og i havde en pose med de letteste varer ved siden af på styret. Nu har vi vist de forskellige ingredienser på plads til juleaften: and, rødkål, mandler, grødris, fløde og kirsebærsovs. De sidste forberedelser af kahytten til Jeanette blev klaret, og så var der tid til lidt læsning og almindelig afslapning. Vi havde bestilt en taxa til at hente os ved Yellow Submarine kl. 19:15, så vi kunne køre til lufthavnen og hente Jeanette, når hun landede kl. 19:55. Da vi kom til lufthavnen, spurgte vi chaufføren, om vi skulle betale for denne første del af turen nu, eller om han ville vente på os og køre os tilbage igen. Han ville gerne vente, men da Jeanette kom ud til os, havde Kjeld lige set, at chaufføren havde taget fire passagerer med og var kørt – han var nok alligevel blevet lidt for utålmodig. Nå, men så måtte han jo vente med sin betaling, indtil vi evt. stødte ind i ham på et senere tidspunkt. Vi tog en anden taxa tilbage, og Jeanette fik lige lidt at spise, inden vi alle krøb til køjs.

Søndag den 16. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Også denne morgen var noget blæsende med en del skyer, men vi fik også en hel del sol. Jeanette pakkede ud og kom lidt på plads, og alle de forskellige indkøb, hun havde med til os, pakkede vi ud og fik lagt på plads. Bagefter kunne vi nå en snorkeltur langs med kysten, inden det blev frokosttid. Ved 13-tiden lokal tid var vi klar inde i arkaden ved Digicel-butikken og fri wi-fi til at FaceTime hjem. Der var desværre en dårlig forbindelse, så det blev ikke til udveksling af mange hele sætningen, men vi fik da sagt hej, og de fik set, at Jeanette var kommet godt her ud. Kjeld fik bagefter lige tjekket, at hans Goggles var opdaterede. Vi sejlede tilbage til båden, og efter eftermiddagskaffen tog vi endnu en snorkeltur. Sidst på eftermiddagen sad vi og så de optagelser, vi havde lavet på dagens snorkelture.

Mandag den 17. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

I løbet af de tidlige morgentimer havde vi fået snerten af en kort byge, men det var så også det hele. Der var masser af skyer på himlen, en del blæst og også en del sol. Vi sejlede hen til dinghy dock'en og gik først hen til dykkerudstudsbutikken Your Scuba Store Bonaire og prøvede BCD'er. I butikken havde de AquaLung og den rigtige størrelse til Jeanette, men ikke til Kjeld; den ville han få hentet fra sit lager til om eftermiddagen, så han lagde den ene BCD til side, og så ville vi vende tilbage til ved 15-tiden. Kjeld skulle sørme lige et smut ind i Digicel-butikken for at få downloaded deres app, som kunne rapportere dataforbrug og restbeholdning, og mens han var dér, gik Jeanette og jeg hen på Café Luciano og fik henholdsvis en cappuccino og en frugtsmoothie – Jeanette var den glade giver. Vi nåede nu så rigeligt at blive færdige, og Kjeld dukkede ikke op, så vi gik tilbage til Digicel, hvor medarbejderen stadig baksede med at få app'en downloaded og til at virke. Det lykkedes ikke, så vi kunne vende tilbage i morgen og sejlede derfor tilbage til båden. Vi slappede lidt af efter frokost, og efter kaffetid sejlede vi ind, og Kjeld prøvede to forskellige størrelser BCD, hvoraf han valgte den, der passede bedst. Vi kikkede på tasker til dykkergrejet og købte én og fik en brugt, men nyrepareret forærende. Bagefter sejlede vi ind i marinaen og gik hen til Dive Friends-butikken, hvor vi bestilte tanke, som de ville få hjem til os til i morgen. Vi kom til at sejle hen og gå på Karel's Bar, da det var Happy Hour-tid, og hvor vi hilste superkort på de to herrer fra den schweiziske båd, Anita, som nær havde skullet eftersætte deres dinghy.

Tirsdag den 18. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Vi stod op til en noget grå og blæsende dag, men en dag, som dog også bød på nogen sol. Kjeld sejlede ved 10-tiden hen og hentede de to bestilte tanke, som på stedet blev testet visuelt og derefter fyldt op. Han var også henne i Digicel-butikken for igen at prøve at få installeret den ønskede app. Jeanette klippede mit hår lige tilpas kort, og det blev så fint. Så var det ellers i gang med at læse Advanced Open Water Diver manual, men om eftermiddagen blev der lige lagt en lille pause ind, for Jeanette og jeg tog en kort snorkeltur, så Jeanette kunne prøve min våddragt. Efter kaffetid sejlede Jeanette og Kjeld ind til Yellow Submarine for at tilmelde sig advanced-kurset, og de første to kursusdage blev booket til torsdag og fredag.

Onsdag den 19. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Denne morgen var også noget skyet med en smule sol. Jeanette lavede "lektier", og Kjeld og jeg gik i gang med projekt mygge-forsatsvinduer. Det så ud til at blive rigtig godt, og nu kan der så komme luft ind, uden at der ad den vej også kommer myg ind. Efter frokost fragtede Jeanette og Kjeld løbehjulene til land og kørte/løb hen i det store supermarked for at handle. Senere på eftermiddagen og Jeanette og jeg en kort snorkeltur, hvor Jeanette skulle prøve et par forskellige masker, og forhåbentlig finder vi én med en fornuftig pasform til hendes ansigt. Vi så igen flere forskellige fisk, herunder bl.a. en lille og en stor moræne. Vi fik også øje på en grå ål (eel) med lyse pletter, og der var en stor krabbe. I håb om lidt gratis wi-fi sejlede vi hen til Karel's Bar og købte os en øl, men for anden eller tredje dag i træk var deres internetforbindelse nede.

Torsdag den 20. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

I de meget tidlige morgentimer fik vi et par byger, og der kom én igen ved ni-tiden. Jeanette og Kjeld skulle på dykkerkursus i dag, så vi spiste morgenmad allerede lidt over syv. De pakkede alt grejet i dinghy'en og sejlede hen i havnen og slæbte taskerne det sidste stykke vej hen til det dykkercenter, som ligger henne i den store rundkørsel ikke langt fra Dive Friends-butikken. Dykkerstedet hedder Sand Dollar, og Peak Performance Buoyancy og Underwater Navigator var de første to discipliner. Jeg blandede dej til en portion morgenboller og til et franskbrød. Om eftermiddagen skulle jeg så lige døje med et let migræneanfald inkl. Synsforstyrrelser – øv altså. Jeanette og Kjeld kom tilbage ved halv fem-tiden, hvor de bl.a. kunne berette, at de havde fået sneget certifikatet til at dykke med nitrox ind i dag. De havde i forbindelse med dyk i dag set masser af fisk, men også en mini moræne og en mega stor lobster. Kurset fortsætter i morgen, hvor de skal begynde her over for ved Yellow Submarine. Det havde i øvrigt været tørt resten af dagen med efterhånden en del solskin.

Fredag den 21. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Efter morgenmaden pakkede Jeanette og Kjeld igen de mega tunge grej-tasker og sejlede denne gang ind til broen ved Yellow Submarine for at gøre klar til dagens teori og første øvelse/adventure: Deep Dive. Solen skinnede en del af tiden mellem de mange skyer på himlen. Der blæste en frisk vind. Temperaturen ved ni-tiden i skyggen var 31°C, og lufttrykket var på 1036 hPa. Da første øvelse var gennemført med karakteren bestået, kørte de lidt syd på og gennemførte disciplinen Wreck Dive ved dykkerstedet Hilma Hooker – også med bestået, og de var tilbage allerede ved halv to-tiden, hvor de fik frokost. Jeg havde bagt en lille kage, som vi smagte til kaffetid. Lidt senere sejlede Kjeld ind for at købe lygte, kniv og et par kraftige bøjler, så BCD'en kunne hængetørre. Bøjlerne fik han dog ikke fat i. Sidst på eftermiddagen sejlede vi hen i havnen Harbour Village Marina for at gå på Bistro de Paris, hvor der var fri wi-fi. Da vi var næsten færdige med vores øl, kom vi til at bestille to pizzaer til deling. Årh – de var gode.

Lørdag den 22. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Her til morgen og formiddag var der en hel del skyer på himlen, men også nogen sol, og så var det tørvejr. Kjeld sejlede nogle småærinder, bl.a. var han henne i havnen med vores affald, og han var henne i Your Scuba Store Bonaire for at købe et par kraftige bøjler til at hænge BCD'en op i. Han ville også prøve at gå hen til Budget Marine for at høre status på ankerkæden. Han kom tilbage

med både bøjler og ankerkæde. Bagefter tog Jeanette og Kjeld afsted efter en hætte til Jeanette og for at handle lidt. Vi holdt derefter frokostpause og siesta, hvorefter Kjeld fandt juletræet, og jeg fandt filtstjernerne og -hjerterne til at hænge på "træet" og i grønsagsnettene på agterdækket. Sidst på eftermiddagen gik Jeanette og Kjeld i gang med at pakke alt grejet i taskerne og gøre klar til dagens dyk, som så var et såkaldt natdyk – et dyk efter mørkets frembrud. Dykket blev gennemført som det sidste i rækken til at fuldføre certifikatet som Advanced Open Water Diver. Mine to dykkere sejlede ind til broen ved Yellow Submarine til klokken 17:45, hvor instruktøren ville være. Det viste sig, at han havde fået fat i de forkerte bilnøgler, så de kunne ikke komme afsted i aften, og han skulle så finde en anden aften, så kurset kunne gennemføres og afsluttes. Så Jeanette og Kjeld kom slukørede tilbage. Da lanternerne blev tændt, tændte vi også lyskæden på juletræet. Årrhh – så hyggeligt!

Søndag den 23. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Dagen startede i den grad overskyet – helt grå. Vi fik i løbet af formiddagen også lige en lille snert af et par byger, som passerede syd om os. Efterhånden som dagen skred frem, blev der flere og flere huller i skydækket, og midt eftermiddag var der mere solskin end gråvej. Efter frokost sejlede vi ind og gik en kort "strøgtur", så Jeanette kunne få købt en af sine obligatoriske ferieminde-magneter. Da vi sejlede tilbage, tog vi ind til broen ved Yellow Submarine, hvor Jeanette gik ind for at høre, om de havde lavet ny tid til Night Diving – og det havde de: i aften ville Jeanette og Kjeld sammen med instruktøren køre herfra kl. ca. 17:45. Jeg skiftede gasflaske, da jeg skulle begynde at lave aftensmad. De vendte tilbage ved halv ni-tiden efter en helt ny og anderledes oplevelse – dykning i mørke og med lygter. Så nu kan Jeanette og Kjeld bryste sig af at være Advanced Open Water Divers. Godt gået, I to!

Mandag den 24. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Tidligt morgen fik vi et par heftige byger, og der var mere regnvejr på vej. I aftes glemte Kjeld at slå mobildata fra, så her til morgen havde iPad'en brugt den resterende ca. 6 GB, og Kjeld sejlede derfor ind til broen og gik hen til Digicel-butikken og købte en optankning. Da Kjeld kom tilbage, gik han og Jeanette og jeg i gang med julerengøringen: dækket blev vasket. Det var efterhånden også blevet helt brunt/rødt af støv og sand. Dørken i salonen og på agterdækket fik også lige en tur. I løbet af eftermiddagen lavede Jeanette og jeg (mest Jeanette) konfekt af hendes medbragte marcipan og blød nougat. Jeanette og Kjeld smuttede lige hen og handlede lidt; mest på grund af, at jeg tidligere havde fundet UHT piskefløde, men da vi piskede det til at blande med risengrøden til ris á la mande, gik det fra af være fløde til at skille i smør og vandigt mælk på mindre end et splitsekund, og det uanset at det ikke gik så voldsomt hurtigt at piske med hjulpiskeren. Så de gik på jagt efter "almindelig" piskefløde, og når de nu alligevel var afsted, var der et par andre småting på indkøbssedlen. Juleanden var indkøbt og nu også optøet langsomt i køleskabet. Vi var noget spændte på, hvor meget kød der var på den, og om det mon var nemt at få mørt, så vi besluttede at tilberede den i trykkogeren. Inden maden var færdig, kom Jeanette med en fællesgave til os: tre nissehuer, så vi tog lige en selfie, hvor også juletræet med lys i kom med på billedet. Da vi var færdige med at spise and med rødkål, kartofler og sovs efterfulgt af ris á la mande med mandel og kirsebærsovs, kom Jeanette med mandelgaven til os: et foto af hver af vores kære børnebørn – og på trods af, at vi havde meldt ud til Jeanette og Carina, at de ikke måtte købe julegaver til os, havde Jeanette alligevel en gave med til os hver: en full face dykkermaske til mig og en markeringsbøje med dykkerflag til Kjeld. Uheldigvis havde vi en markeringsbøje præcis magen til, så Jeanette må have den med hjem igen. Vi sluttede aftenen af med et spil RummyKub.

Tirsdag den 25. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Morgenen bød på en smule solskin, men også en del blæsevejr, og en enkelt lille byge blev det også til. I dag blev der dømt ren afslapning. Jeg tog lidt før kaffetid min nye maske på, og så snorklede Jeanette og jeg en times tid, hvor vi bl.a. så en død moræne og en stor porcupinefish, og vi så også en hel del papegøjefisk, tarpons, en kuffertfisk, nogle sribede butterflyfish, et par

angelfish, en sharptail eel, to flyndere, hvoraf den ene skiftede farve, mens vi kikkede – og så selvfølgelig en hel masse andre fisk, som vi ikke umiddelbart kan sætte navn på. Kjeld lå da ikke på den lade side, mens Jeanette og jeg snorklede, for han påbegyndte montering af bevægelsessensorerne henne ved trapperne agter. Mens vi sad og drak eftermiddagskaffe, kom et par både ind og fortøjede, - vi hjalp begge både med at fange mooringbøjterne. Lige inden dykkercentret lukkede, sejlede Kjeld hen for at høre, om han og Jeanette havde fået plads på Night Diving den 27. december – 4. døgn efter fuldmåne, hvor der skulle være max mulighed for at se ostracods – en fluorescerende krebseart (lille bitte). Desværre var den 27. december fuldt booket, men de fik plads den 28. december.

Onsdag den 26. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Kjeld fortsatte med projekt montering af sirene, alarm og sensor, men inden han gik i gang, sejlede han Jeanette og mig hen, så vi kunne komme med watertaxien kl. 10 til Klein Bonaire for at snorkle. Klein Bonaire er et paradys for snorklere. Watertaxien satte os af på No Name Beach, hvorefter vi gik hen langs vandet til den gule markering, hvor der var mulighed for at komme uden for revet. Kjeld hentede os, da vi kom tilbage. Efter kaffetid sejlede Kjeld ind til broen og tog løbehjulet hen for at booke en bil til i morgen, men alt var booket frem til den 2. januar. Sidst på eftermiddagen undersøgte vi, hvad der ellers var af muligheder for at komme rundt på øen. Vi fandt yderligere et par biludlejningsfirmaer, og han kontaktede ét, der var beliggende ved siden af det store supermarked Van den Tweel. Der var ikke noget telefonnummer, så det blev en e-mail.

Torsdag den 27. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Da vi havde spist morgenmad, tog Kjeld løbehjulet hen til biludlejningsfirmaet, men også her var alle biler udlejet – første ledige var den 6. januar. Vi besluttede os så for at tage ind og leje et par scootere/motorcykler, så vi lejede to motorcykler 125 cc hos Scooters Bonaire. Jeanette hoppede op på motorcyklen bag ved Kjeld, og jeg kørte på min egen. Vi startede mod syd/sydpøst og gjorde stop først ved Donkey Sanctuary, hvor vi ved indgangen blev informeret om arbejdet, som udføres på stedet, og om æslerne, som kommer til stedet og får pleje og pasning, for dem, der kommer der, er enten syge eller skadede. Vi kørte rundt inde i indhegningen og kikkede på de mange æsler – ca. 700 -, hvoraf den ældste var 48 år, og den yngste var ca. 3 måneder. Uden for indhegningen og fordelt rundt om på Bonaire lever ca. 400 vilde æsler. Efter besøget hos æslerne kørte vi videre ned til Sorobon Beach i Lac Bay, som er et surferparadis. Vi spiste frokost på The Beach Hut, hvor der naturligvis ikke var noget fast gulv, men det fineste sand. Derfra kørte vi videre syd på langs østkysten, hvor vi blev indhentet af en kort regnbyge. Vi kørte op langs vestkysten, forbi saltsøerne, slavehytterne og hen til Pink Beach og The Salt Pier, hvor i øvrigt Night Diving-kurset foregik. Vi fortsatte videre nord på til Kralendijk og til højre ud til byen Guatemala, hvor vi passerede kaktusskov og nærmest tørt ørkenlandskab. Vejen stopper brat lige efter en losseplads, så vi vendte om og kørte tilbage til hovedstaden og drejede så igen nord på indtil dykker- og snorkelstedet 1000 Steps, hvor vi gik ned til vandet. Vi kørte derefter tilbage til Scooters Bonaire, som gerne ville opbevare motorcyklerne i nat, og så kunne vi hente dem igen i morgen tidlig.

Fredag den 28. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Vi hentede motorcyklerne igen klokken lidt over otte og fortsatte vores lille sightseeing tour. Vi kørte igen nord på langs vestkysten op til Karpata, hvor vi drejede til højre mod Rincon, hvor vi gjorde stop ved Panorama Rincon. Derefter fortsatte vi gennem Rincon og ud til Boka Onima, hvor vi kørte hen for at se Onima Indian Inscriptions, og vi havde en skive brød med til de små leguaner, som kom pilende frem fra buskadset for at spise. Senere på formiddagen gik turen tilbage til Scooters Bonaire i Kralendijk, hvor vi afleverede motorcyklerne igen. Efter frokost blev der dømt afslapning, indtil Jeanette og Kjeld begyndte af pakke og gøre klar til natdyk med mulighed for at se disse fluorescerende krebsdyr. Ligesom i Danmark begynder man at affyre fyrværkeri flere dage før nytårsaften, så vi har allerede nu lagt øre og øjne til knald og brag og festlige farver. Kjeld og Jeanette kørte fra dykkercenteret kl. 17:45 og vendte tilbage ved halv ni-tiden. Det havde været

en pragtfuld oplevelse – de havde set disse fluorescerende krebsdyr og plankton som, når de blev aktiveret, lyste nærmest som svævende lydkæder. De så også flere forskellige fisk, så som skorpionfisk, eagle ray, porcupinefish (en meget stor én af slagsen), en meget stor papegøjefisk, moræner, lobsters og en hel masse andre.

Lørdag den 29. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Vi stod op til endnu en tør, solrig og blæsende morgen. Efter morgenmaden baksede vi igen med en loftplade i salonen. Senere genoptog vi fores projekt med at sy solbeskyttelse til dinghy'en. Jeanette og Kjeld var på løbehjulet henne i supermarkedet for at handle. Og da det var blevet mørkt, hoppede Jeanette og jeg i vandet i håb om, at også jeg kunne få et glimt af ostracods, men desværre – det eneste lysende vi kunne se, var morild. Formiddagen havde været mest skyet med regnbyger, mens der dog var nogen sol om eftermiddagen.

Søndag den 30. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Her til morgen fik vi en byge, ligesom vi også i nat havde fået regn. I løbet af de tidlige eftermiddagstimer klarede det op. Fra morgenstunden fortsatte vi med at sy soldækken til dinghy'en, så vi blev færdige med dette projekt. Sidst på formiddagen var Jeanette inde i dykkercenteret for at låne nogle forskellige masker, så hun evt. kunne finde én, der passede, så hun og jeg snorklede rundt inde i dykkernes "kravlegård", hvor vi så bl.a. så en lille bitte – vel omkring 5 cm lang - trunkfish. Jeanette så også en lille bitte sharptail eel. Vi FaceTimede hjem til Camille, Carla, Carina & Chris, hvor vi bl.a. så en del af deres julegaver og fik ønske hinanden en glædelig "bagjul" og et godt nytår. Så kom vi til at holde en god siesta, hvorefter vi sidst på eftermiddagen sejlede ind i marinaen for at købe en øl og få fri wi-fi. Bistroyen var lukket, så vi nøjedes med wi-fi og tog en sundowner, da vi kom tilbage til båden. Vi havde i øvrigt gået en del solskin i løbet af eftermiddagen.

Mandag den 31. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Da vi havde spist morgenmad sejlede vi i dinghy'en om og fortøjede til mooringbøjene for derefter i Double Joy at sejle lidt nord på langs kysten, til vi fortøjede ved bøjen ved dykkerstedet 1000 Steps, hvor Jeanette og Kjeld iførte sig dykkergrejet og hoppede i. Vandet var noget uroligt, så jeg havde ikke lige mod på at snorkle. Derefter sejlede vi yderligere nord på i håb om, at bøjen ved Karpata var ledig, men den var optaget, så vi satte i stedet kursen mod Klein Bonaire, men dér var vi heller ikke heldige. Det var vi så i stedet, da vi sejlede tilbage mod havneindløbet til Harbour Village Marina og dykkersitet Something Special. Her var vandet lidt roligere, så efter frokosten tog Jeanette og Kjeld nye tanke på og tog en dykkertur, og da jeg havde vasket op og lavet yoghurt, tog jeg snorkel og finner på og svømmede en lille tur. Derefter sejlede vi tilbage til "vores" plads. Da vi havde drukket lidt sen eftermiddagskaffe, sejlede Kjeld ind med tankene, og derefter tog Jeanette og Kjeld løbehjulene op for bl.a. at købe øl og cola. Og så var det da lige blevet tid til at få i gang med aftensmaden. Jeanette vaskede kartofler og skar dem i både, og de blev lige kogt lidt, inden de var klar til grillen, hvor først en meget mør oksemørbradbøf blev stegt. Hele dagen og særligt nu efter mørkets frembrud blev der affyret fyrværkeri, store bundter af kinesere og så nogle gevaldige kanonslag, og det kan da godt være, at familien Danmark går amok, når året skifter – det gør man altså også her. Så vi havde gjort champagneflaske og -glas klar ude i brønden på fordækket, hvor vi sad i forreste række og kunne nyde det prægtig skue over byen.

Tirsdag den 1. januar 2019 – Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Morgenmaden fik vi lige lidt senere, end vi plejede, og bagefter FaceTimede vi til Carla og ønskede hende tillykke med fødselsdagen – 5 år! Dagen blev til en rigtig dase-dag, så det blev til en enkelt snorkeltur for Jeanette og mig, og det var, hvad vi kunne drive det til.

Onsdag den 2. januar 2019 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

I dag havde vi lejet en bil for at køre på opdagelse i Washington Slagbaai Nationalpark, så Kjeld hentede bilen kl. 08:30, og i mellemtiden smurte jeg madpakker, og Jeanette sørgede for at pakke vand, servietter, småkager m.v. Vi tog på opdagelse og kørte den lange rute med de forskellige

stop, der var skiltet med. Vi spiste vores frokost i parken ved et bord/bænkesæt med en parasol lavet af palmeblade, og vi havde dårligt sat os til rette, før det myldrede frem med leguaner. De fik naturligvis både brødkrummer, små stykker gulerod og små stykker agurk. Midt eftermiddag, da vi kørte fra parken, kørte vi et smut hen til The Cadushi Distillery, hvor vi fik et par smagsprøver og en beskrivelse af arbejdsprocessen med at fremstille likør af Cadushi-kaktussen. På vej mod dinghy'en kørte vi til et supermarked for at handle lidt, inden vi tog tilbage til båden. Da det nu var sidste aftenmåltid sammen med Jeanette i denne omgang, besluttede vi at spise inde i byen. Dét var der rigtignok flere andre, der også gjorde, så det er slet ikke nemt at finde et sted, hvor vi kunne spise, men det lykkedes. Vi spiste på El Mundo. Jeanette begyndte at pakke og rydde lidt op inden sengetid.

Torsdag den 3. januar 2019 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):

Årrhh, ja, så stod vi op til én af disse "in between days", hvor Jeanette skulle forlade os og rejse hjem og passe jobbet. Heldigvis kommer hun og Team de 4 C'er tilbage i maj – uha, - vi glæder os allerede. Jeanette fortsatte med at pakke og rengjorde kahytten. Imens tog Kjeld og jeg hen til wellness centret Bon Bida, som var beliggende lige efter Dive Friends-shoppen, for at høre, om jeg kunne få en tid til massage af min nakke og skuldre, da jeg på det seneste har døjet mere og mere med muskelspændinger – efterhånden så meget, at jeg dårligt har kunnet bruge min højre arm for smerter og det endda, selv om jeg har spist smertestillende. Da vi kom derhen, blev massøren netop færdig med en klient, og han havde lige præcis en ledig tid derefter, og så skal jeg da lige love for, at han "nussede" (læs: virkelig gik i dybden) med spændingerne, så jeg var nødt til at bide tænderne sammen. Jeg fik en ny tid på mandag, så jeg håber, han kan gøre kål på det sidste. I formiddags lagde jeg dej til rugbrød, franskbrød og boller, og brødet bagte jeg midt eftermiddag, og nu da generatoren var i gang, vaskede vi lige to maskifulde tøj. Samtidig gjorde vi kahytten i stævnen klar til de første af vores gaster: Amalie & Torben, som ankom i dag ved 18-tiden. Jeg varmede et par rester aftensmad, som vi lige kunne nå at spise sammen med Jeanette, inden taxaen kom og hentede hende kl. 18:45. Amalie & Torben redte køjen og pakkede lidt ud, hvorefter vi satte os og hyggesnakkede, til det blev sengetid.