

Rejsebeskrivelse nr. 14

Søndag den 4. februar 2018 – fra Anse Turlet, Guadeloupe til Anse à la Barque, Guadeloupe:

Vi stod op til en solrig morgen, hvor skyerne efterhånden blev mindre og mindre. Vi gjorde os klar til efter morgenmaden at sejle ind i havnen med dinghy'en, for vi havde talt om at prøve at leje en bil for at køre rundt og udforske øen lidt, men da vi kom ind til byen, var biludlejningsfirmaet lukket. Torben gik ind i frugt- og grøntbutikken lige ved siden af, og den unge mand kunne også fortælle, at der var lukket i dag. Han prøvede endda at kontakte et andet, men der var også lukket. Vi sejlede derfor tilbage til båden og tog hurtigt beslutning om at sejle et lille stykke op langs Guadeloupes vestkyst, hvor vi kastede anker i en lille bitte bugt, hvor der lå en del andre sejlere, bl.a. Clarelisa, som også havde sejlet ARC+. Bugten, vi kastede anker i, hedder Anse à la Barque, som ligger ved Marigot lidt syd for Pte du L'Anse à la Barque. Da vi havde kastet anker, spiste vi frokost, hvorefter vi tog en lille slapper. Annette, Dorrit & Torben tog ud at snorkle lidt ved klipperne på den sydlige del af ankerbugten, og da vi havde drukket eftermiddagskaffe, tog vi dinghy'en ind til betonmolen og gik en lille tur. Vi havde set på plotteren, at der skulle være noget mangrove, men det var da godt nok så lidt som ingenting, - til gengæld var vi heldige af et par omgange at se leguaner. Også i dag var vi heldige at nå at få en sundowner inden aftensmaden. Der var været tørvejr hele dagen og også solskin.

Log 10545 nm

Gratis at ligge for anker i Anse à la Barque

Mandag den 5. februar 2018 – fra Anse à la Barque, Guadeloupe til Anse Malendure, Guadeloupe:

Sent i aftes fik vi en regnbyge, og også fra morgenstunden regnede det, og det var noget gråt inde over land. Det klarede op midt formiddag, og så tog vi dinghy'en ind til en mole, og vi gik målrettet efter turistinformationen, som lå midt for den lille strand. Der var en del småbutikker, som solgte saronger, kjoler, strandtøj i massevis og souvenirs. Der var også en hel del udbydere af snorkelture, dykkerture og kajakture ud til og omkring Ilets Pigeon. På turistinformationen fandt vi en del brochurer og kort og blev tiltrukket af nogle udflugter med båd ud for at snorkle. Vi blev enige om lige at finde et sted, hvor vi kunne sidde og summe over i hvert fald et par af tilbuddene. Vi valgte en to-timers tur, hvor vi ville komme ud at snorkle tre steder og, hvor vi i øvrigt ville blive sejlet hele vejen rundt om Ilets Pigeon. Der var så ingen ledige pladser på turene i dag, så vi købte billetter til i morgen kl. 11. Så gik vi rundt og kikkede lidt, hvorefter vi spiste frokost på en af restauranterne, Gina Delices, hvorefter vi kikkede lidt mere, og jeg købte en strandkjole. Vi gik til sidst hen til en stor Carrefour-butik for at handle lidt, og så sejlede vi tilbage til båden. Torben tog en rask snorkeltur, da vi havde drukket eftermiddagskaffe, og så var der almindelig afslapning, inden det blev tid til at lave aftensmad. Det havde holdt tørvejr det meste af dagen – kun en enkelt lille byge med finregn blev det til, men om aftenen blev det regnvejr.

Tirsdag den 6. februar 2018 – Anse Malendure, Guadeloupe:

Denne morgen sad vi lidt længere over morgenkaffen, for vi skulle først være inde ved stranden og betale resten for billetterne til snorkelturen senest kl. 10:30, og vi ville gerne ind lidt tidligere, så Dorrit & Torben kunne benytte wifi. Vi sejlede ud sammen med resten af de ivrige snorklere med Cyril ved rattet på båden. Første stop var på stedet, som blev kaldt "Den Japanske Have" på grund af de mange vifteformede koraller. Stop nr. 2 var i den østlige del af strædet/passagen mellem de to øer i Ilets Pigeon. Der var RIGTIG mange smukke fisk i det meget klare vand. Det tredje stop gjorde vi ude i bugten mellem Plage de Malendure og Ilets Pigeon, hvor vi skulle kunne se skildpadder. Vi så en enkelt; Dorrit & Torben var hurtige og nåede at se to. Så var det tilbage og op i dykkerbåden og retur til pontonen. Der var heldigvis brusere på stranden, så vi lige kunne blive

fersket af, inden vi spiste vores medbragte sandwich, som Dorrit og Annette havde smurt, inden vi tog af sted i formiddags. Da vi var færdige med at spise sandwich'en, gik Annette hen og tilmeldte sig en dykkertur i morgen formiddag, og Dorrit tager med blot for at snorkle. Da vi senere kom tilbage til Double Joy, spiste vi frokost og slappede lidt af. Vi læste lidt, skrev lidt på dagbogen, og nogle tog en lille-bitte "morfar". Sidst på eftermiddagen fik vi øje på en skildpadde ikke mange meter fra båden. Efter aftenmaden sad vi og læste, mens Annette repeterede håndtegn m.v. på "dykkersprog".

Onsdag den 7. februar 2018 – Anse Malendure, Guadeloupe:

Vi fik et par regnbyger fra morgenstunden, og solen kæmpede en brav kamp for at komme igennem. Klokkeren lidt over ni sejlede Kjeld ind til molen med Annette, som skulle på dykkertur, Dorrit, som skulle ud at snorkle fra samme båd som dykkerne, og Torben, som skulle snorkle langs bugtens nordlige kyst. På grund af, at vi ikke har en generator, som kan levere tilstrækkeligt med strøm til water-maker'en, har vi måttet spare rigtig meget på ferskvandet, men Kjeld spurgte hos dykkerfirmaet, om de vidste, hvor vi evt. kunne hente ferskvand, og han fik tilbudt at hente vand hos dem, så han har været der inde tre gange og fyldt dunkene med vand, som er fyldt i tanken. Ved frokosttid fik vi øje på skildpadden, som dukkede op til overfladen mellem Double Joy og katamaranen ved siden af. Kjeld sejlede ind til molen ved halv et-tiden og hentede Annette, Dorrit & Torben, og da de kom tilbage, spiste vi frokost. Vi sad og kikkede lidt på planer for de næste dage og besluttede at booke en bil til at udforske øen i den 13. og 14. februar. Samtidig bookede vi en udflugt i kajak/kano ind i mangroven. I øvrigt var det en noget regnfuld dag, så det var så som så med solbadningen. Der blev lige tid til en lille slapper i løbet af eftermiddagen, inden Annette fik travlt med forberedelserne til aftenmaden.

Torsdag den 8. februar 2018 – fra Anse Malendure, Guadeloupe til Anse Turlet, Guadeloupe:

Vi spiste morgenmad og kikkede ud på de store, mørke skyer, som hang hen over bjergene, og det gav da også noget vand. Så pakkede vi vores snorkelgrej og sejlede ind og fortøjede dinghy'en til molen, og så gik vi hen til den lille bitte strand ved den nordlige del af bugten, og hér gik vi ud og snorklede på en strækning, hvor der var rigtig mange forskellige fisk – i farver og størrelser, og Torben svømmede endda lige kortvarigt med to skildpadder. Kjeld var ikke med i vandet, så da vi kom op igen og havde været i bad, fandt vi ham, og så fulgtes vi alle hen og købte en lille is, inden vi tog dinghy'en tilbage til båden. Vi sundede os lidt, inden Annette gik i gang med at dække bord til frokost. Og så fik vi da lige et par heftige regnbyger. Da vi havde spist frokost, pakkede vi sammen og sejlede lidt syd på – egentlig var det planen at sejle ned et lille stykke nord for fyret ved Pointe du Vieux Fort, men der var alt for mange afmærkninger ved languster-fælder, så vi vendte stævnen en lille smule nord på igen til Anse Turlet ved Les Roches Noire Pointe, hvor vi kastede anker kl. 15:15. Vi havde i den grad sejlet slalom mellem ret så mange af disse afmærkninger. Vi nød solen resten af eftermiddagen ude på fordækket. Til aften fik vi nogle heftige regnbyger, og efter aftenmaden fik vi en regnbyge, så vi helt lukkede af rundt om agterdækket, for det stod ind med vand nærmest alle steder fra.

Log: 10567 nm

Gratis at ligge for anker i Anse Turlet, Guadeloupe.

Fredag den 9. februar 2018 – fra Anse Turlet, Guadeloupe til ankerbugten ved Marina Bas-du-Fort, Guadeloupe:

Efter morgenmaden pakkede vi sammen og gjorde klar til at sejle til Pointe-a-Pitre/Bas-du-Fort, og kl. 08:00 lettede vi anker i Anse Turlet, Guadeloupe og sejlede først syd på langs vestkysten af Guadeloupe. Solen skinnede, men der var også en del skyer. Der var varslet en del vind, og desværre skulle vi et stykke af ruten sejle stik mod vinden. Vi sejlede rundt om sydspidsen med

fyret, og da vi nu sejlede hen langs sydkysten, fik vi både modvind og modstrøm, og vinden lå på mellem 22 og 25 knob. Søen rejste sig til mellem 1 og 2 meter, og enkelte søer kom vel op på omkring 3 meter. Da vi ændrede kursen, så vi sejlede nord på mod Pointe-a-Pitre/Bas-du-Fort, var der ca. 2 knobs modstrøm, og himlen var noget grå, og vi kunne observere et par byger, som dog drev uden om os. Kl. 13:15 lagde vi til ved tankanlægget i Marina Bas-du-Fort, hvor vi tankede diesel: 225,32 l, benzin: 22,10 l og vand. Desuden fik vi byttet en tom gasflaske med en fyldt. Vi spurgte, om der var en ledig plads i havnen til os, men desværre – vi var dog meget velkomne til at forhøre os på mandag. En lille time senere sejlede vi fra tankanlægget og kastede kl. 14:25 anker lige nord for Pointe Fouillole og lige syd for Memorial ACTe i Bas-du-Fort, Guadeloupe. Da vi havde kastet anker, drak vi eftermiddagskaffe, og pludselig sejlede en rød dinghy hen og stoppede op for lige at sige hej – det var de to fra Amanda, Kerteminde – vi havde hilst på dem et par gange både i Las Palmas, Gran Canaria og i Bequia. Bagefter sejlede vi i dinghy'en ind til byen og fortøjede til pontonen ved YachtKlubben. Vi gik lidt rundt og fandt også et par mindre supermarkeder, hvor vi handlede en lille smule – udvalget var nu heller ikke så stort. Så sejlede vi tilbage til båden, og dårligt var vi nået om bord, før vi fik en regnbyge. Vi havde taget en portion Chili con Carne ud af fryseren, og Dorrit stod for aftensmaden. Da vi havde ryddet op og fået opvasken af vejen, lod vi roen falde over os med en god bog.

Log: 10600 nm

Gratis at ligge for anker i bugten ved Bas-du-Fort, Guadeloupe.