

## Rejsebeskrivelse nr. 15

### Lørdag den 10. februar 2018 – ankerbugten ved Marina Bas-du-Fort, Guadeloupe:

Det havde regnet en del i de meget tidlige morgentimer, og himlen var nærmest stålgrå hele morgenen. Annette ville rigtig gerne tilbage til Aquarium Public de Guadeloupe nu, da vi havde snorklet nogle gange og set rigtigt mange fisk, så det kunne sikkert give lidt mere at studere de forskellige fisk nøjere. Så Kjeld sejlede hende ind til dinghy-dock'en i havnen, hvorefter han kom tilbage, og så sejlede vi ind i byen sammen med Dorrit & Torben, men i dag var det så ikke en mulighed at lægge dinghy'en ved Yachtklubbens ponton, for portene derfra var aflåste. Dorrit & Torben satte vi af på den anden side af bassinet, og så sejlede Kjeld og jeg tilbage og ind i marinaen, hvor vi gik lidt rundt, satte os på en restaurant ud mod havnen og købte hver en kop kaffe. Da det blev frokosttid, mødtes vi med Annette, som vi spiste frokost sammen med, hvorefter vi handlede lidt og sejlede tilbage til båden. Vi var af et par omgange krøbet i ly for regnbyger. Ved 15-tiden sejlede Kjeld ind og hentede Dorrit & Torben, og da de kom tilbage, drak vi eftermiddagskaffe sammen. Vi udvekslede dagens oplevelser, mens tiden med hastige skridt nærmede sig aftensmadtid.

### Søndag den 11. februar 2018 – ankerbugten ved Bas-du-Fort, Guadeloupe:

Vi havde igen her til morgen fået nogle regnbyger, men da vi stod op, fik vi også solen at se. Efter morgenmaden slappede vi af og samlede kræfter, indtil vi tog dinghy'en ind til havnen og fortøjede ved halv elleve-tiden, hvorefter vi gik op til rundkørslen for at tage bussen ind til byen. Nu da det så var søndag, var vi noget usikre på, om bussen i det hele taget kørte, så Annette, Kjeld og jeg gik ind til byen, mens Dorrit & Torben ventede lidt ved busstoppestedet, indtil de prajede en taxi. Vi mødtes på pladsen, hvor der til hverdag var krydderimarked, og dér kom der nogle turist-info-folk, som pegede dén retning, hvor vi ville få karnevalsoptogene at se. Og efter ca. 1 times forsinkelse kom der gang i festlighederne. Endnu en gang blev vi præsenteret for de mange unge mænd, som bar enten abemaske eller en hvid maske med skarpt optrukne øjenbryn og øjenomgivelser og den røde, pircede tunge hængende ud af munden, og de svingede med en lang pisk, som kunne frembringe nogle øredøvende smæld/knald, og samtidig havde rigtig mange af de unge mænd fløjter i munden, og de blev brugt flittigt. Gad vide hvad sådan et oprin symboliserer? Et andet optog, som vi også tidligere havde set i karnevalssammenhæng, og som vi heller ikke ved, hvad symboliserer, var dem, der var klædt i orange eller røde skjorter og med tyk mave, sorte benklæder og sorte sko og, som alle havde ens masker på. Der var naturligvis også kvinder og mænd med smukke og traditionelle karnevalskostumer, og som dansede til rytme slået på store og små trommer. Herlighederne varede til i hvert fald hen ad 17-tiden, hvor vi faktisk var grundigt sultne og trætte både i hoved og krop. Så vi gik tilbage til havnen, hvor vi spiste aftensmad på én af restauranterne ud mod vandet. Vi sejlede tilbage til båden og sank ned på bænken på agterdækket, indtil det blev tid til en lille godnatdrink.

### Mandag den 12. februar 2018 – fra ankerbugten ved Bas-du-Fort, Guadeloupe til Marina Bas-du-Fort, Guadeloupe:

Som sædvanligt i disse dage fik vi noget heftigt regn i den tidlige morgenstund, og der var en del store skyer på himlen. Da vi havde spist morgenmad, sejlede Kjeld og Torben ind til havnekontoret for at høre, om der kunne blive plads til os – det ville jo gøre tingene lidt lettere i forbindelse med afmønstring og påmønstring. De kom tilbage med melding om, at vi kunne få en plads kl. 15 i dag – en båd ville nemlig sejle kl. 15 fra broen, hvor også Somnia ligger. Lufttrykket er i dag højt – godt og vel 1035 hPa, og temperaturen var på ca. 29°C i skyggen. Det regnede og blæste hele dagen, og da klokken nærmede sig 15, lettede vi anker og sejlede ind i havnen, som vi kaldte på VHF'en, og medarbejderen kom ud og tog imod os. Han hjalp os med fortøjningerne, og vi kom til at ligge skråt

over for Somnia. Kjeld og Dorrit tog en taxi ind til biludlejningsfirmaet Hertz for at hente den bil, vi havde booket, og da de kom tilbage, måtte vi gerne parkere på havneområdet inden for bommen. Log: 10600 nm.

Havneafgift Marina Bas-du-Fort, Guadeloupe: 47,01 €

### Tirsdag den 13. februar 2018 – Marina Bas-du-Fort, Guadeloupe:

Vi stod op til sædvanlig tid – morgenmaden havde Torben gjort klar til kl. 07:30 (som sædvanen var blevet) – og spiste morgenmad, hvorefter vi smurte madpakker og pakkede bilen for at køre rundt og udforske den østlige del af Guadeloupe. Først kørte vi langs sydkysten og helt ud på den østligste spids, hvor der var den mest spektakulære udsigt fra Pointe la Chaise. Vi fortsatte derefter op langs østkysten til Le Moule, hvor der også var en naturskøn udsigt ud over brændingen, og da vi kom helt op over nordspidsen og videre til Anse-Bertrand, blev vi igen fuldstændig betaget af udsigten ud over brændingen. Vi kunne kun stå dér og have stor respekt for naturens kræfter og dens skønhed. Vi havde booket en udflugt/ekskursion i kajak ind i mangroven ved Vieux-Bourg fra kl. 16:30, og det var jeg da noget spændt på, for min/vores erfaring i den slags sejlads er hurtigt beskrevet = ingen erfaring. Vi fik svømmeveste på, fik lige en hurtig demonstration i brug af pagaj og blev derefter fordelt to og to i kajakkerne, og så var det ellers ud i vandet, som det meste af tiden var meget roligt. Vi fik dog lige en ordentlig omgang vind efterfulgt af en heftig regnbyge, og så blev det stille og tørt igen. Vores guide holdt pauser på vandet og fortalte os om mangroven og dens dyreliv m.v. Desværre fik vi ikke mulighed for at se en smuk solnedgang på grund af skydækket, så det blev også hurtigt mørkt, og så fik vi udleveret en pandelampe til den forreste i hver kajak, og på et tidspunkt blev vi bedt om at slukke lamperne, så vi kunne se plankton lyse op ved hvert tag med pagajen (jeg kunne nu ikke se noget grønt skær/lys) – Torben kunne meget tydeligt se det grønne skær. Vi var tilbage på stranden mellem kl. 18:30 og 19:00, hvorefter vi skiftede til tørt tøj og kørte tilbage til havnen. Vi gik hen på én af restauranterne på havnefronten og spiste aftensmad, og bagefter var der kun tid til en lille godnatdrink, før det var på hovedet i køjen.

### Onsdag den 14. februar 2018 – Marina Bas-du-Fort, Guadeloupe:

Også i dag havde vi bil og efter at have smurt madpakker, gjorde vi klar til at køre lidt rundt og udforske den vestlige del af Guadeloupe. Vi stiledede mod Nationalparken, hvor der bl.a. skulle være nogle smukke og høje vandfald. Vi kom til Grosse Corde, hvor der var den smukkeste regnskov med en del vandfald, og vi bestemte os til at gå mod det vandfald, som kaldtes Deuxième Chute du Carbet. Det lå vest for Capesterre-Belle-Eau og tæt på La Soufrière. Derfra kørte vi ned til søen Grand Etang, som også lå inde i regnskoven. Vi havde forhørt os og fået at vide, at det var den sydlige halvdel af vest-øen, som var mest interessant, og vi var nødt til at prioritere, da vi skulle aflevere den lejede bil kl. 16:30, så da vi havde spist vores medbragte frokost, gik turen op forbi Bouillante og Marhaut tilbage til Pointe-à-Pitre for at aflevere bilen, og vi fortsatte til fods tilbage til havnen. Vi havde egentlig besluttet at ville på restaurant og spise languster (dem af os, der havde lyst til languster), men vi fandt hurtigt ud af, at i anledning af Valentins aften var priserne skruet voldsomt op – især på languster, så det endte med, at vi gik på sushi-restaurant. Det smagte nu også godt.

### Torsdag den 15. februar 2018 – Marina Bas-du-Fort, Guadeloupe:

Formiddagen var dedikeret til den helt store rengøringstur, og Torben gik i gang med sæbevand og børste uden for, mens Annette og Dorrit i første omgang gik i gang med at pakke, og jeg gik i gang med rengøring om læ, og efter at kufferterne var pakkede, blev også kahytterne rengjort. Det blev også regnskabet's time, hvor vi opgjorde posterne for fællesudgifterne og afregnede med hinanden. Efter frokost gjorde Annette, Dorrit & Torben klar til at afmønstre, og de bestilte en taxi til hotellet, som de skulle have en enkelt overnatning på, inden de skulle med flyet tilbage til Danmark. Nogle

timer senere påmønstrede Ditte, og først på aftenen påmønstrede Sarah og Marie. Jeg havde taget en rest kødsovs ud af fryseren, og den blev varmet, og spaghetti blev kogt. Og så sad vi lige og snakkede lidt, inden det blev sengetid.