

## Rejsebeskrivelse nr. 22

**Lørdag den 1. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

I de sene nattetimer og i de tidlige morgentimer regnede det en del, og skyerne på himlen var temmelig grå. Og her til morgen var der så igen ikke mere data på SIM-kortet, så Kjeld mener, der kan være noget galt med den mobile wi-fi. Det kan ikke passe, at vi i løbet af godt et døgn kan bruge 8 GB eller mere, så Kjeld sejlede ind og gik hen til Digicel-butikken og ventede forgæves i to timer på, at de skulle åbne, så han kom tilbage med uforrettet ærinde. Jeg blandede dej til morgenboller, og mens dejen hævede første gang, vaskede jeg dørken på agterdækket. Kjeld sejlede derefter hen i havnen for at betale afgiften for at ligge ved mooring, og desuden fyldte han dunkene med benzin. Om eftermiddagen blev der tid til lidt læsning og almindelig afslapning. Hele dagen havde vejret været ret så trist og gråt med nogle byger, men solen tittede da lige frem, så vi kunne nå at se, at den var på vej ned, mens vi nød en lille øl henne på Karel's Bar, hvor vi kunne komme på internettet.

**Søndag den 2. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Kjelds mor havde fødselsdag - 88 år - og i den anledning var familien samlet hos Tina & Lars, og vi havde aftalt med Jeanette, at vi kunne FaceTime kl. 14 dansk tid - kl. 9 lokaltid. Derfor gik vi hen til Digicel-butikken, hvor Kjeld havde været logget på deres wi-fi. Det var dog lidt problematisk med lyden - først kunne vi ikke høre, hvad Jeanette sagde - det hjalp, da vi tog stikket fra selfie-stangen ud af telefonen, for telefonen troede, vi havde koblet hovedtelefoner på - UPS. Dernæst var der mange mennesker hos Tina & Lars og megen baggrundsstøj hos os. Na, men vi fik da ønsket Mary tillykke med fødselsdagen, og vi fik også lige vinket til vores to døtre og to børnebørn. Også den morgen startede lidt våd, grå og trist, og temperaturen var helt nede på 28 grader, og lufttrykket var på 1037 hPa. Der var mange og store, grå skyer, og solen kæmpede for at trænge igennem. Nu da det var søndag, var vi jo nødt til at holde fri, så der blev læst lidt, og der blev tid til en kort snorkeltur efter eftermiddagskaffe, hvor solen var tittet frem. Og det holdt i øvrigt tørt fra sidst på formiddagen og resten af dagen.

**Mandag den 3. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Straks efter morgenmaden gjorde vi klar til at sejle hen til dinghy dock'en, for vi skulle sørme lige hen til Digicel-butikken, for vi var jo, for jeg ved ikke hvilken gang, løbet tør for data. Denne gang bad Kjeld om at få toppet SIM-kortet op, og så skulle det sættes i iPad'en i stedet. Bagefter gik vi hen til et biludlejningsfirma, Caribe Car Rental, hvor vi lejede en pick up for tirsdag og onsdag. Næsten lige over for biludlejningsfirmaet lå et lille supermarked, Sunshine Market BV, som vi gik ind i - vi manglede ikke rigtigt noget, så det var vel egentlig mest for at se, hvilket udvalg der var, da det lå lidt tættere på dinghy dock'en, end de to andre supermarkeder vi havde været i. Til sidst gik vi hen i en fotoforretning, FishEyeFoto, hvor Kjeld købte et vandtæt "hus" til sit nye undervandskamera. Om eftermiddagen gik vi hen til DiveFriends-butikken og købte 2 sæt finner, hvor vores "svømme" sko kunne være i, for snorkler vi fra stranden, er det nødvendigt med sko/neoprensokker, for stranden er ikke sand, men koraller. Efter mørkets frembrud fik vi begge en del myggestik, og der var også andre insekter, så vi fandt "myggegrillen" frem, men så myldrede det ind med flyvemyrer, så "grillen" gik helt amok. Hmm - var flyvemyrerne her allerede, eller blev de omkringflyvende tiltrukket og kom ind til os??? så vi slukkede den igen, og så "hyggede" vi os med myggene.

**Tirsdag den 4. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Vi trak i badetøjet, pakkede håndklæder, masker, snorkler og finner og sejlede ind til dinghy dock'en. Vi læssede af på kajen, hvor jeg blev, mens Kjeld gik hen og hentede den lejede bil. Vi

kørte nord på ud af byen langs vestkysten, hvor vores første stop var ved dykkerstedet 1000 Steps. Der var ikke helt så mange trappetrin, ca. 73, men dykkerne, som skulle slæbe alt det tunge gear inkl. tank, ville sikkert gerne skrive under på, at der var 1000. Vi så mange forskellige fisk og koraller, men solen var ikke helt med os - der var en del skyer spredt på himlen. Vi fortsatte yderligere lidt nord på, indtil vi stoppede ved Tolo - også kaldet Ol' Blue, hvor vi også snorklede. Derfra krydsede vi tværs over øen til østkysten via byen Rincon, som lå i en lav dal. Lige uden for Rincon kørte vi ind til Mangazina de Rei Cultural Park, stedet, hvor slaverne i sin boede med sine familier og, hvor de fik udleveret ugens madrationer, men ugens fem dage boede slaverne i de såkaldte slavehytter nede syd på ved saltværkerne. Fra Rincon kørte vi ned mod Kralendijk igen, hvor vi spiste frokost og fortsatte derefter yderligere sydøst på rundt langs mangroven og Lac Bay. Vi så et par flamingoer undervejs, inden vi rundede det sydligste punkt af Bonaire med Willemstoren Lighthouse. Vi fortsatte op langs vestkysten igen og kom forbi de forskellige salt pans, hvor også slavehytterne lå helt ud til kysten. Slavehytterne var godt nok små og lave - højst omkring 5 m2. Da vi kom tilbage til Kralendijk, kørte vi hen til Van den Tweel Supermarket og handlede lidt, inden vi kørte tilbage og parkerede bilen ved nogle ferielejligheder og bar vore indkøb og vores snorkel gear hen til dinghy dock'en og sejlede ud til båden. Vi fik da lige en enkelt, heftig regnbyge om aftenen.

### **Onsdag den 5. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Vi fik en her del regn i løbet af natten og morgenen og de tidlige formiddagstimer med. Vi sejlede ind til dinghy dock'en og gik hen til bilen, som stod nærmest i en stor vandpyt. Nå, men vi kørte nord på mod indgangen til Washington Slagbaai National Park i et lille håb om, at der på trods af den megen nedbør her på det seneste alligevel var åben. Men da vi kom derop, var porten delvist lukket, og der hang et lille skilt, som informerede om, at parken var lukket. Vi besøgte info-centret på stedet, hvor vi kunne læse om bl.a. planter og dyr. Bagefter kørte vi til Rincon og besøgte det lille Cadushi Distillery, hvor de laver bl.a. en likør af Cadushi-kaktussen, en spiced rum m.v. Der var ingen betaling ved indgangen, men det forventedes vel også, at vi købte noget efter at have fået først en beskrivelse af processen og bagefter et par forskellige smagsprøver. Så det gjorde vi jo, som de flinke mennesker vi jo er. En flaske spiced rum. Vi var ude at se hulemalerier - de såkaldte Onima Indian Inscriptions, som fandtes ude ved kysten lidt nordøst for Rincon. Efter frokost, som vi spiste i Kralendijk, kørte vi lidt ud af mod østkysten igen, men vejen endte blindt, og så vendte vi om og kørte tilbage. Vi tømte bilen og sejlede ud med vores ting, hvorefter Kjeld sejlede tilbage, tankede bilen og kørte hen og afleverede den, og da han kom tilbage, var det blevet kaffetid. Vi tog en slapper, indtil det blev tid til en sundowner, som vi sejlede ind til Karel's Bar og nød, mens vi blev opdateret med deres wi-fi. Det havde i øvrigt holdt tørvejr hele eftermiddagen.

### **Torsdag den 6. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Sikke da en masse vand vi fik i de sene natterimer og i de første timer af formiddagen. Kjeld skulle på dykkerskole hele dagen for opgradering fra Scuba Diver til Open Water Diver. Jeg lavede yoghurt og bagte morgenboller. Midt på formiddagen blev det tørvejr, men vi fik en kort byge lige omkring frokosttid. Kjeld kom hjem til frokost og havde pause i en time, hvorefter til var tilbage til flere tests og øvelser. Han kom tilbage sidst på eftermiddagen og var udmærket tilfreds, så opgraderingen forventedes gennemført til frokost i morgen.

### **Fredag den 7. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Tørvejr og solskin fra morgenstunden. Der var dog en del helt uskyldige, hvide skyer på himlen. Kjeld sejlede ind til dykkercentret lidt efter kl. 8, og han kom tilbage lidt før frokost - nu med certifikat som Open Water Diver. Tillykke. I mellemtiden tog jeg mig en lille snorkeltur. Vi holdt fri om eftermiddagen, og sidst på eftermiddagen sejlede vi ind med affald, og bagefter sejlede vi hen til Karel's Bar til en sundowner. Lige uden for baren opdagede vi, at der var kommet en dansk båd.

Vi kunne ikke lige se, hvorfra den kom/dens hjemhavn, og der var ingen om bord, da vi sejlede forbi. Da vi havde drukket vores sundowner, mente Kjeld, det var hans tur til at lave mad, så vi spiste hos Karel's. Tak for mad. Det havde i øvrigt været tørvejr hele dagen med en her del solskin.

#### **Lørdag den 8. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Det havde holdt tørt hele natten, og solen skinnede ned mellem skyerne lige fra morgenstunden. Nu da det var weekend, bestod vores morgenmad af bl.a. lune morgenboller, kaffe og juice til forskel fra hverdagsmorgenernes yoghurt med mysli. Vores grab bags blev efter den første nødtørftige gennemgang nu tjekket og sat på plads. Lørdag eftermiddag holdt vi fri. Efter aftensmaden satte vi en maskinfuld tøj over. Også i dag havde vi nydt tørvejr hele dagen.

#### **Søndag den 9. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Denne morgen var tør, letskyet med en hel del sol og en fin brise. Temperaturen var 31 grader, og lufttrykket var på 1038 hPa. Da vi fortøjede til mooringbøjerne, hvor vi ligger nu, fik vi problemer med vores Hook & Moor-bådshage - den ville ikke åbne "næbbet" igen, så her i formiddag prøvede Kjeld at skille den ad og prøve at udbedre/løse problemet, men vi kunne ikke løse det. Måske har den været overbelastet ud over, hvad den kunne holde til, så en ny en af slagsen må til. Da vi havde spist frokost, sejlede vi ind for at få wi-fi, så vi kunne FaceTime hjem. Efter kaffepausen tog vi ud på en fin snorkeltur, hvor vi så en del smukke fisk, men ikke så mange koraller - altså levende. Vejret havde holdt tørt hele dagen.

#### **Mandag den 10. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Endnu en solrig morgen med enkelte skyer på himlen. Et par af projekterne i dag var at finde et roligt sted med fri wi-fi, hvor Kjeld kunne sidde med computeren og skrive til en agent i Panama vedr. passage gennem kanalen. Der skulle også sendes forskellige dokumenter til myndighederne på Galapagos; bl.a. kopi af vores pas. Vi gik hen til en café, hvor vi kunne sidde indendørs med aircondition. Det lykkedes at komme på deres wi-fi med telefon og iPad, men ikke med computeren. Så vi sejlede tilbage til båden og spiste frokost. Det meste af eftermiddagen gik med at sortere billeder, så dem, der er taget her på Bonaire, kom i sin egen mappe. Endnu en dag gik på hæld, og vi havde ikke fået en eneste regnbyge.

#### **Tirsdag den 11. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Formiddagen bød på en hel del skyer, men også en del solskin. Vi holdt fri og sad og kikkede på alle krydstogtgæsterne, som promenerede langs vandet. Betragtede snorklere og dykkere. Om eftermiddagen tog vi vores el-løbbehjul med i dinghy'en og sejlede ind. Vi løb op i det store supermarked for at handle lidt. Senere sejlede Kjeld ind til dykkercenteret og købte lærebogen Advanced Open Water, for han har planer om at tage dette udvidede kursus, nu har er i gang.

#### **Onsdag den 12. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Meget solrigt hele formiddagen, hvor vi igen tog løbehjulet på jagt efter et bestemt supermarked, ABC, på gaden Kaya Korona. Vi havde nemlig gået at vide, at der skulle være mulighed for at købe and dér. Vi fandt gaden, men ikke et ABC-supermarked. Vi fandt i stedet et kinesisk supermarked, hvor de havde bl.a. frosne ænder. Så nu er juleanden i fryseren. Grødris og mandler har vi. Så nu går jagten ind på rødkål, kirsebærsovs/-marmelade og piskefløde. Om aftenen kl. 20 kom en ung kvinde fra Sea Turtle Conservation Bonaire over til Yellow Submarine dykkercenteret og fortalte om skildpadderne på Bonaire, deres liv og færden, de farer, der dræber dem m.v. Hun fortalte naturligvis også, hvad vi alle kunne gøre for at hjælpe. Klokkeren lidt over 21 var vi tilbage på båden. Solen havde i øvrigt skinnet rigtig meget i dag, hvor vi ikke havde fået en dråbe regn. Jeg bagte franskbrød, rugbrød og morgenboller i dag.

**Torsdag den 13. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Kjeld ordnede lidt kontorarbejde om formiddagen, som startede noget overskyet, men dog også med lidt solskin. Vi spiste frokost lidt tidligt, så vi kunne nå at sejle ind og tage watertaxi'en Kantika Too kl. 12. På vej hen til dinghy dock'en så vi en drivende dinghy ganske lidt ude. Vi sejlede ud og trak den tilbage til en schweizisk båd, hvorpå der stod en gut og så ud som om, det var ham, der manglede sin dinghy. Der var to midaldrende mænd på båden, og de inviterede os til Happy Hour på Karel's Bar. Vi sejlede med watertaxi til No Name Beach på nordsiden af Klein Bonaire, hvor vi blev sat af i vandkanten. Vi var blevet anbefalet at gå ned ad kysten, indtil vi kom til den gule pæl, som var et mærke, der betød, at her kunne man gå igennem en revpassage for derefter mere eller mindre at lade sig drive med strømmen på udvendig side af revet, indtil man kom tilbage dertil, hvor vi var kommet i land. Watertaxien ville komme tilbage kl. 15 og hente os, men da der kom én kl. 14, var vi klar til at sejle med tilbage til Bonaire. Der er Happy Hour på Karel's Bar mellem kl. 17 og 18, så kl. 17 sejlede vi derhen og var lidt spændte på, om vi nu også kunne kende til to herrer, men da vi kom hen til baren, kunne vi kende dinghy'en, og da vi kravlede fra vores dinghy, kom den ene hen og kikkede til den anden dinghy, for den var på grund af lavvande på vej ind under broen, og på den måde var vi klar over, hvem i hvert fald den ene af herrerne var, og jeg tror, han kunne kende os, så vi fulgte med hen til deres bord og drak en øl sammen med dem, og vi fik da også en god snak med dem.

**Fredag den 14. december 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL):**

Igen en morgen og formiddag noget skyet, men også en del solskin og tørt vejr. Der blæste en frisk brise. Vi sejlede ind til dinghy dock'en og gik først hen til Fish Eye Photo, for på de billeder, Kjeld har taget med sit nye kamera, er der nogle små, tågede pletter på, så vi håbede, at de kunne fortælle, hvad der var galt. Kvinden i butikken foreslog, at vi sendte et par billeder til dem, for så ville hun få Tim (sin mand?) til at kikke på dem – måske kunne han hjælpe. Bagefter gik vi hen til Budget Marine for at høre, hvordan det gik med vores ankerkæde. Den var endnu ikke klar, så vi aftalte at hente den på mandag. Om eftermiddagen fik vi mail fra fotoforretningen, og Tim var helt sikker på, at pletterne var små urenheder i vandet, som blev tydelige, når fotoapparatet og billeder, og den indbyggede blitz var slået til. Resten af eftermiddagen gik med afslapning og oprydning, for Jeanette kommer i morgen aften. Juhuu!