

Rejsebeskrivelse skrevet af Inger Lise, gæst hos os

Rejsebeskrivelse nr. 3 skrevet af Inger Lise

Da Torben var rejst, sejlede vi tilbage til San Blas. Det var kun for nogle dage, men vi syntes der var meget mere at se derude mellem alle de små øer end inde i Marinaen ved Colon.

Desuden skulle Dorte komme på besøg i weekenden, og vi håbede, vi kunne få tilladelsen til kanalturen til d. 9. når hun var kommet, så vi kunne være ude i Stillehavet efter weekenden og Dorte kunne få oplevelsen med.

Da vi ankom til San Blas, lagde vi os for anker til natten ved øen Isla Linton, og næste morgen sejlede vi længere østpå til Cayos Chichime. Vi besøgte 2 små øer her og drak en sundownerøl på den ene. Palmer, strandbred, små hytter af grene og palmeblade, indianere med salg af molo'er, børn i palmehytterne, som sad og så fjernsyn på store fladskærme, mange småbåde, skrald og øldåser, kønne mennesker, turister og ...dejligt!

De næste dage sejlede vi videre og kom bl.a. til øen Green Island. Den var højt berømmet, men vi syntes nok, at når det var en ubebygget ø med flot natur, så var det ærgerligt, at nogen havde efterladt skrald og gamle udrangerede lænestole i strandkanten. For øen og vandet omkring var usandsynligt dejligt. Flotte turkisfarvede felter i vandet bag store koralrevsområder, vi så rovfugle, pelikaner, fregatfugle, Ole så en kolibri, og i vandet var der en havskildpadde.

Alle øerne havde deres særpræg. Nogle var rodede og ikke så interessante, andre var meget ryddelige med flotte kokospalmer, men alle steder var hytterne små, og folk klarede sig med fiskeri og salg af molo'er så det ud til. Vi købte langustere et par gange, og vi bidrog da selvfølgelig også til økonomien ved at købe nogle molo'er og andet typisk håndværk. Det er meget flot.

D. 7. februar gjorde vi klar til natsejladts tilbage til Shelter Bay Marina ved Colon, og vi ankom om morgenen. Så brugte vi tiden til at gøre båden grundigt ren efter mange dages ankerliggen og en frisk sejltur tilbage. Amalie købte ind i Colon, og Ole og jeg hentede Dorte ved busterminalen og fik hende med os ud til Marinaen. Colon var en meget beskidt heksekedel kl 17 på en fredag! Så havde vi Dorte på besøg, og det var jo virkelig rart, at det kunne lade sig gøre.

Vi startede allerede den næste dag på kanalturen.

Vi havde gjort båden klar med afdækning af solpaneler, osv., og vi fik 2 tovførere med os, som blev indlogeret. Det var fint med dem, for vi blev placeret mellem 2 andre sejlere, som begge havde problemer med tovene. Men det gik fint, og efter en flot tur igennem 3 sluser, endte vi oppe i Gatunsøen ved en mooring.

Næste dag startede vi tidligt, og idag fik vi hæftet to mindre både på siderne, og det gik ganske problemløst.

Det var en fin tur gennem søer og kanal. På et tidspunkt så vi 2 krokodiller ved bredden af kanalen. Vi var igennem 3 sluser med en sø imellem. Der var 100-vis af turister, der kiggede på i den sidste sluse, og vi havde hørt, der var et webcam, så vi vinkede behørigt til dem derhjemme. Men man kunne selvfølgelig ikke se os på den lange afstand der var.

Det var en stor oplevelse for os alle dels at sejle igennem regnskoven ad søerne og de gravede kanaler, og dels at se de mange udgravninger, som har kostet frygtelig mange menneskeliv at lave og som har en international historie bag sig.

Selve sluserne er meget store og det er jo imponerende at ligge som lille sejlskib i en sluse, der lige ved siden af rummer en supertanker eller som hos os et stort containerskib.

Vi sejlede ud af sidste sluse og ved aftenstid lå vi ved en mooring i Balboa Yachtclub. Vi spiste på restaurant den aften, og der var gratis vandtaxa.

Den næste dag skulle Dorte hjem til Mexico igen, og vi andre var på storindkøb i Panama City. Det blev til 6 store bugnende indkøbsvogne, 1 1/2 meter bonstrimmel og en lastvognstaxa til at køre os til havnen. Men nu regner vi også med at vi klarer os et stykke tid.

De næste par dage brugte vi i Panama. Vi havde en dag med sightseeing. Vi tog en turistbus for at orientere os lidt, men det var ingen større succes. Det var nærmest en heldagstur med en masse pauser og indlagt frokostpause. Men vi så lidt på den gamle bydel bagefter. Vi syntes den var knapt så charmerende som andet vi har set. Der var mange kirker og ruiner og selvfølgelig nogle meget store højhuskvarterer, hvor bankerne rakte meget højt op. Forskellen mellem rig og fattig er til at få øje på her. Ret interessant var det at se de gamle kvarterer, hvor amerikanerne har boet, mens de har drevet Panamakanalen. Det var virkelig meget amerikansk, og det ser ud til at meget har ændret sig efter de har trukket deres folk hjem.

Vores ankerplads i Balboa var jo egentlig i Stillehavet, så da vi d. 14. februar lettede og sejlede, var det med kurs mod Las Perlas, en øgruppe i Panama, men på vejen mod Galapagos.

Vi er virkelig kommet til Stillehavet, for der har ikke været megen vind her.

Vi lagde til ved en af de første øer. ARC world, lå stadig for anker der, men de sejlede den næste dag. Øen hedder Isla Contadora og er bebygget med meget fine velhaverferiehuse og hoteller. Der er en lille flyveplads til privatfly, og på den anden side af øen, så vi resterne af et kæmpestort resort, der må have været fantastisk engang. Meget fin beliggenhed ud til en bugt med palmer og kridhvid badestrand..

Vi ordnede bunden på Double Joy. Den skal være helt ren, når man kommer til Galapagos. Det var lidt besværligt, fordi det foregik i vandet, og der var megen strøm den dag. Men dejligt, da det var gjort!

De næste dage har vi slappet af, læst bøger, solet os, fisket lidt med stang. Der svømmer nogle store rokker rundt i vandet omkring os, og vi har fanget kuffertfisk og pindsvinefisk. Så selvom det var undermålere og ikke spisefisk, er det jo lidt sjovt at fange den slags fisk.

Idag har vi besøgt en anden ø Isla Rey, hvor der er en større by (måske ca. 1000 mennesker). Der var ingen havn, men masser af fiskebåde i strålende farver. Byen var tæt bebygget og virkelig en by med helt almindelige folk fra øerne. Der så lidt fattigt ud, men der er også nyere huse, og mange af husene havde parabolantener.

Vi købte tre flotte fisk af en lokal fisker. Og de smagte skønt.

Vi ville egentlig have forsynet os med diesel i byen, men det kunne ikke lade sig gøre, så vi sejlede tilbage og lagde os for anker ved Isla Contadora igen.

Det regner vi med at ordne imorgen, og så er vi klar til næste stræk, som går til Galapagos. Det glæder vi os til!